



Επιστολή που δημοσιεύτηκε στα Χανιώτικα Νέα, 04-12-2010

Κύριε διευθυντά,

σε προγενέστερες επιστολές μου, που είχατε την καλοσύνη να φιλοξενήσετε κατά καιρούς στις στήλες της εφημερίδας σας σχετικά με το έργο και την πολιτεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ., είχα απευθύνει το ερώτημα: «Ποιος εμπαίζει ποιον και συγκεκριμένα το εάν η συντεχνία των κ. μελετητών εμπαίζει τους εκάστοτε αξιότιμους βουλευτές και υπουργούς ή αν οι δεύτεροι σε αγαστή σύμπνοια και με όχημα τους πρώτους, εμπαίζουν το κοινωνικό σύνολο και τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Εν τω μεταξύ επανήλθε δριμύτερος για νέα θητεία ο κ. Καρούντζος στη γενική γραμματεία της Περιφέρειας Κρήτης και αναφερόμενος στην ποιότητα του έργου του βιολογικού καθαρισμού της Κισάμου αναρωτήθηκε, όπως διαβάζω (Χ.Ν. 15-1-2010): «Αν έλθει ένας έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα τους πούμε»...

Εγώ προτείνω από τις στήλες της εφημερίδας σας στον κ. Καρούντζο να ζητήσει, αν δεν το έχει πράξει ήδη, μια αξιολόγηση για το σύνολο του έργου του Ο.Α.ΔΥ.Κ. πέραν του βιολογικού καθαρισμού της Κισάμου.

Δεν θα κουράσω τους αναγνώστες σας με τις λεπτομέρειες στις οποίες έχω άλλωστε αναφερθεί διεξοδικά σε προγενέστερες επιστολές μου που καταδεικνύουν την αναξιοπιστία της «αναπτυξιακής» δραστηριότητας του Ο.Α.ΔΥ.Κ., αλλά επιγραμματικά παραθέτω μερικές απορίες που θα μπορούσαν να είναι και οι απορίες κάθε καλόπιστου συμπολίτη μας που έχει ενδιαφέρον για το θέμα κι όχι μόνο δικές μου απορίες, αφού εξάλλου εγώ κατά καιρούς έχω χαρακτηριστεί «γκρινιάρης» και «θλιβερός άνθρωπος» ήτοι κακόπιστος και αντιδραστικός:

1. Λίμνη της Αγιάς: Έχει απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης γιατί κατά τους θερινούς μήνες η λίμνη -επιτρέψτε μου την αγοραία έκφραση- ξεπατώνεται;

2. Λιμνοδεξαμενή Ομαλού: Έχει απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης η αξιολόγηση και εν τέλει η αξιοπιστία της σχετικής «Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων και Συνοδών Έργων» με χρονολογία σύνταξης 2005; Σας θυμίζω ότι η εν λόγω «μελέτη» αλλού μιλάει για επιφάνεια κάλυψης 160, αλλού για περίπου 205 και αλλού για 292 στρέμματα (!!).

3.Φράγμα Βαλσαμιώ τη: Έχει απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης η αξιολόγηση της συνολικής αποδοτικότητας του έργου (κόστος επένδυσης και λειτουργικό κόστος) ή τουλάχιστον μπορεί να τεκμηριωθεί ένας οριστικός προϋπολογισμός του έργου που να δικαιολογεί το ευφυολόγημα του τότε νομάρχη ότι το έργο θα αποτελέσει «ένα βάλαμο» για τη γεωργική δραστηριότητα στον Νομό Χανίων; Υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2009 αλλά μαθαίνουμε διά στόματος κ. Σήφη Βαλυράκη, στη διαβεβαίωση που δίνει στη Βουλή των Ελλήνων (Χ.Ν. 23-1-2010) ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 30%(!). Δεν θα επεκταθώ στον αντίκτυπο που αναμένεται στον προϋπολογισμό του έργου. Επιτρέψτε μου παρόλα αυτά να έχω τις αμφιβολίες μου κατά πόσον το έργο θα είναι βάλαμο. Με όρους ανταποδοτικότητας φοβάμαι ότι θα προκύψει τσουκνίδα ή, χειρότερα, φλόμος.

4.Φράγμα Σεμπρωνιώ τη: Έχει απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης αν έχουν εντοπιστεί οι ιδιοκτήτες των 2.000 στρεμμάτων που πρέπει να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του έργου και πόσοι απ' αυτούς δέχονται να αποζημιωθούν με 4.000 ευρώ ανά στρέμμα (Χ.Ν. 24-8-2008). Έχει αξιολογηθεί η σκοπιμότητα ενός έργου που προβλέπει τη συλλογή 7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων

προκειμένου να ποτιστούν -έστω(!) 25.000 στρέμματα σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το σημείο συλλογής του νερού; Με απλή αριθμητική, προβλέπονται τουλάχιστον 1.200 μέτρα αγωγού για κάθε αρδευόμενο στρέμμα. Σε ποιο άλλο μέρος του κόσμου γίνονται αυτά; Ίσως στη Λιβύη του συνταγματάρχη Καντάφι ή σε κάποιο εξωτικό εμιράτο...

Ο κατάλογος της «αναπτυξιακής» δράσης του Ο.Α.ΔΥ.Κ. βαίνει μακρύτερος αλλά δε θα επεκταθώ. Ο σημερινός πρωθυπουργός της χώρας, κάτω από το βάρος του αποτελέσματος μιας συστηματικής και διακομματικής κραιπάλης στη διαχείριση των πόρων της «ψωροκώσταινας» κάνει συνεχείς εκκλήσεις για την πάταξη της διαφθοράς, της κακοδιαχείρισης, της ανοησίας.

Σύμφωνα με τον μύθο, η κόπρος είχε συσσωρευτεί στους στάβλους του Αυγεία σε μια περίοδο τριακονταετίας. Ο Ηρακλής χρειάστηκε να εκτρέψει τον ποταμό Πηνειό για να πετύχει τον ομώνυμο άθλο του.

Σε παλαιότερα σημειώματά μου έλεγα ότι στην περίπτωση του Ο.Α.ΔΥ.Κ. πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Αναθερώντας, υπό την πίεση του βάρους της κόπρου που έχει συσσωρευτεί στον στάβλο που λέγεται Ο.Α.ΔΥ.Κ., επίσης σε μια περίοδο τριακονταετίας, χρειάζονται αμεσότερες λύσεις από τη νωχελική επέμβαση της δικαιοσύνης. Δεν διαθέτουμε στις μέρες μας μυθικούς ήρωες ούτε, δυστυχώς, έχουμε στην Κρήτη ποτάμια όπως ο Πηνειός... Αλλά καθώς δεν υπάρχουν πια περιθώρια, ζώντας σε μια εποχή περιορισμένων πόρων που η έννοια της αποδοτικότητας είναι πρώτη στον κατάλογο αξιολόγησης οποιουδήποτε έργου, το βάρος πέφτει στους ώμους σας κ. Καρούντζε. Ας χρησιμοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε, το ίδιο ερώτημα και στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων: «Αν έλθει ένας έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα τους πούμε»...

Δεν αγνώ τις διάφορες δηλώσεις που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας χαρακτηρίζοντας τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. ως ένα ικανό, δραστήριο και ευέλικτο «εργαλείο». Ας ζητήσετε, λοιπόν, κ. Καρούντζε, μια αντικειμενική, σε μηδενική βάση, αξιολόγηση του «αναπτυξιακού» έργου του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και οργανώστε μια ανοιχτή ημερίδα να μας ενημερώσετε για την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αειφορία αυτού του «αναπτυξιακού» έργου. Διότι, κατά μια έννοια παραδέχομαι ότι ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. είναι ένα ικανό, δραστήριο και ευέλικτο «εργαλείο» που όμως δεν εξυπηρετεί παρά τα οργανωμένα συμφέροντα που σε παλαιότερα σημειώματά μου έχω ονομάσει 'συντεχνία μελετών-κατασκευών'. Αποδείξτε, λοιπόν, κ. Καρούντζε, ότι η θέση μου ανήκει στη σφαίρα της κακοπιστίας, ίσως και της ανοησίας ή της άνοιας ή ότι ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό «εργαλείο» της Δυτικής Κρήτης (Χ.Ν. 22-12-09)

Εναλλακτικά δεν μπορώ παρά να παραμένω συστρατευόμενος με τους γέροντες, ταλαιπωρημένους και ενίοτε προδομένους αγρότες του Νομού Χανίων, τους οποίους έχω υπηρετήσει επί σειρά δεκαετιών, χωρίς να ντρέπομαι να κοιτάζω στα μάτια τους περισσότερους απ' αυτούς και να προσεύχομαι μαζί τους, αρχίζοντας κάθε φορά την προσευχή μου με εκείνη τη γνωστή μαντινάδα:

***Ω, Παντοδύναμε Θεέ
κι είντα μας ξημερώνεις,
Κι εσύ Πανούργε Διάολε
σαν είντα μας σκαρώνεις.***

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Ιωάννης Κατσανεβάκης,
συνταξιούχος γεωπόνος