



Στην Αρχαία Ελλάδα, ο Περικλής στον «Επιτάφιο Λόγο» είχε πει τα εξής: «**Γιατί είμαστε ο μόνος λαός που τον μη αναμειγνώμενο καθόλου στα κοινά δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο αλλά άχρηστο**

». Το να θες όμως να ασχοληθείς και να σε αποκλείουν πως θα το αποκαλούσαν άραγε οι πρόγονοι μας.... γρίφος για δυνατούς λύτες.

Να υπενθυμίσω ότι στην αθηναϊκή δημοκρατία, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά θεωρούνταν υποχρέωση του πολίτη. Ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών καθόριζε και το βάθος της δημοκρατίας στην κοινωνία. Στην σημερινή όμως εποχή η φαυλότητα και η μετριότητα υπερισχύουν της ικανότητας, του ήθους και της αρετής.

Οι δυο, λοιπόν, υποψήφιοι δήμαρχοι της Σητείας κ. Κουρουπάκης και κ.Πατεράκης, μη μπορώντας να σηκώσουν το (ιδεολογικό) βάρος της συμμετοχής μου στα ψηφοδέλτια τους, θύματα και οι ίδιοι ενός φαύλου και σάπιου συστήματος το οποίο όμως τρέφουν με το να επιζητούν υποταχτικά και εναγωνίως το σωτήριο κομματικό «χρίσμα», με απέκλεισαν με εντολές «άνωθεν» από τους συνδυασμούς τους, υποβοηθούμενοι φυσικά και από τους τοπικούς και οι υπεράνω πάσης υποψίας εντολοδόχους τους, ψηφοσυλλέκτες απατηλών υποσχέσεων και συνειδήσεων φοβισμένων και αδιάφορων για τα κοινά αλλά με τεράστιο ενδιαφέρον για ιδιοτελή και προσωπικά συμφέροντα ανθρώπων.

Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι πολίτες στον δήμο Ιτάνου γνωρίζουν το ήθος και την ανιδιοτελή προσφορά μου στα κοινά του τόπου, όχι μόνον ως δημοτικού συμβούλου αλλά και ανθρώπου που έχει δουλέψει για την πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση του τόπου επί αρκετά χρόνια, με αγώνες για το φυσικό περιβάλλον και τη διάσωση του πολιτισμικού

και φυσικού μας κεφαλαίου, κόντρα σε συντεχνίες και διαπλεκόμενα, κόντρα σε αυτούς που επιζητούν διακαώς την προσωπική, οικονομική και ατομική τους ανέλιξη. Αιχμή όλων αυτών ήταν ο αγώνας στον οποίο συμμετείχα ολόψυχα για τη σωτηρία της προστατευόμενης περιοχής του Κάβου Σίδερου από την τεράστια τουριστική επένδυση των 7000 κλινών και των 3 γηπέδων γκολφ.

Από την αρχή των συζητήσεων για τον Καλλικράτη και την συνένωση του δήμου Ιτάνου με αυτόν της Σητείας, ενδιαφέρομαι και αγωνιώ για το μέλλον του δήμου μας και με τον τρόπο που θα εκπροσωπηθεί πλέον ο τόπος.

Οφείλω να σας ενημερώσω ότι είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της ανεξάρτητης περιφερειακής κίνησης πολιτών «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον – άνθρωπος» με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Αντώνη Ανηψητάκη. Δεν θέλησα όμως να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο παρότι το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές με τον Αντώνη, διότι με ενδιέφερε περισσότερο η ενεργή συμμετοχή μου στις δημαρχιακές εκλογές μιας και είμαι ήδη σύμβουλος για δυο τετραετίες στο Δήμο Ιτάνου.

Ανεξαρτήτως, λοιπόν, το ποιος είναι ο επικεφαλής, διότι και οι δυο υποψήφιοι για το Δήμο Σητείας έχουν ακριβώς την ίδια στάση, εκπρόσωποι των συμφερόντων του εκκλησιαστικού ιδρύματος της Μονής Τοπλού μια και οι δυο τους εναλλάσσονται στο συμβούλιο ως μέλη του, αποφάσισα να διερευνήσω τις δυνατότητες και τους συσχετισμούς με τις συμμαχίες που είχαν ήδη καταρτισθεί και από τους δυο συνδυασμούς ώστε να δω αν υπάρχουν και κάποιες ανεξάρτητες φωνές, άτομα δηλαδή που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε καλλίτερα για την προώθηση, ιδίως, των τοπικών μας θεμάτων.

Πριν λίγες ημέρες, μαθαίνω ότι ο κ. Κουρουπάκης με τον οποίο είχαμε κάνει ήδη τις πρώτες μας επαφές, «δέχτηκε μεγάλες πιέσεις» ώστε να μην με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του. Δεν με πείραξε ιδιαίτερα διότι δεν κάναμε καμιά συμφωνία, άλλωστε και εγώ δεν είχα αποφασίσει ακόμη. Μαθαίνοντας το η άλλη ομάδα υποψηφίων από το Παλαικαστρο με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Πατεράκη, αφού τους ενημέρωσα για τα τεκταινόμενα, μου κάνουν πρόταση να κατεβώ στο δικό τους «πιο δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς συνδυασμό». Μετά από αρκετές συζητήσεις, και με τον κ. Πατεράκη, κανονίστηκε προσωπική συνάντηση μαζί του για να συζητήσουμε διάφορα θέματα προκειμένου να γνωρίζει εκ των προτέρων τις θέσεις μου για τα τρέχοντα θέματα του τόπου, τις ανησυχίες μου για μεγάλα δρομολογούμενα έργα κλπ. Έδειξε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή μου, και, όπως μου μετέφεραν και οι άλλοι συνυποψήφιοι η συμμετοχή μου ενδυναμώνει σημαντικά τον συνδυασμό. Συμφωνήσαμε τελικά να κατεβώ στο Τοπικό Συμβούλιο του Παλαικάστρου, μιας και στο ψηφοδέλτιο του Δημοτικού Συμβουλίου οι θέσεις ήταν ήδη

συμπληρωμένες, παρότι έγινε μεγάλη διαβούλευση για να συμμετέχω εκεί. Συμφώνησα και δώσαμε τα χέρια ως επικύρωση της συμφωνίας και συνεργασίας μας, όπως κάνουν συνήθως οι άνδρες στην Κρήτη. Την επόμενη ημέρα του τηλεφώνησα, διότι ήδη είχε καθυστερήσει να έλθει για να υπογράψουμε όπως είχε συμφωνηθεί, οπότε μου ανακοινώνει ότι δυστυχώς λυπάται πολύ, δέχτηκε (και αυτός) τρομερές «άνωθεν» πιέσεις να μην με συμπεριλάβει στον συνδυασμό του. Τόσο έντονη ήταν η πίεση που ο ίδιος τρόμαξε, όπως μου είπε, διότι δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, φοβήθηκε ακόμα και για την εκλογή του!

Αγαπητοί συνδημότες, μετά από όλη αυτή τη μεθόδευση αναρωτιέμαι ποια είναι αυτά τα σκοτεινά κέντρα εξουσίας που αποφασίζουν ερήμην των πολιτών ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι της αρεσκείας τους. Ποιες είναι αυτές οι υποχθόνιες δυνάμεις που παίζουν σαν μπαλάκια του γκολφ τους υποψηφίους δημάρχους. Ποιοι είναι αυτοί που μου στερούν το συνταγματικό μου δικαίωμα και αποφασίζουν αν θα είμαι υποψήφιος στον τόπο μου, στο τόπο που αγάπησα περισσότερο και από τη ζωή μου. **Αν ήθελαν με δημοκρατικό τρόπο να με στείλουν σπίτι μου, θα έδιναν την ευκαιρία στους πολίτες να το αποφασίσουν με την ψήφο τους**

Δεν με πειράζει ούτε με ενοχλεί να είμαι εκτός ψηφοδελτίων, με σοκάρει όμως ο τρόπος της αποπομπής μου, με τρομάζει ο μεσαίωνας που ξαναγυρνά στη πόλη και τα χωριά μας, αλλά πιο πολύ με τρομάζει ότι οι συνετοί και τίμιοι έχουν σκυμμένο το κεφάλι.

Παραθέτω τούτο το απόσπασμα το οποίο θα κατανοήσουν καλύτερα αυτοί που κρύβονται στις σκιές...

«...πας γαρ ο φαύλα πράσσων μισεί το φως και ουκ ἐρχεται προς το φως, ίνα μη ελεγχθή τα ἔργα αυτού »

Αναρωτιέμαι, τόσο πολύ φοβούνται μια ελεύθερη και ανεξάρτητη από κομματικούς μηχανισμούς φωνή, τόσο πολύ τρέμουν έναν άνθρωπο που το μόνο του έγκλημα είναι να αγωνιά για αυτόν το τόπο και να αγωνίζεται δημοκρατικά και ανιδιοτελώς για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη κοινωνία απαλλαγμένη από την ιδεολογική σαπίλα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα χρόνια της ανοχής και τους σκοτεινούς μηχανισμούς απειλών για την διαχείριση της εξουσίας;

Όχι δεν φοβούνται εμένα, φοβούνται την αλήθεια που τους ξεγυμνώνει. Φοβούνται τις άσπιλες και ανυπόταχτες φωνές που τους κάνει να μοιάζουν με δοχεία κενά που κουδουνίζουν ακόμη και στο φύσημα του αέρα.

Μετά από αυτή την πρόστυχη και άθλια μεθόδευση ας ανατρέξετε φίλοι συνεπαρχιώτες και ιδιαίτερα εσείς αγαπητοί υποψήφιοι σύμβουλοι και των δυο συνδυασμών στις διακηρύξεις των προγραμμάτων των υποψηφίων δημάρχων. Διαβάστε την υποκρισία των λόγων τους σε αντιπαράθεση με τις πράξεις τους και κρίνετε την αλήθεια τους.

Αναλογιστείτε μόνο, αν σε εσάς συνέβαινε το ίδιο πως θα θέλατε να αντιδράσουν οι έντιμοι και άτεγκτοι συνυποψήφιοι σας.

Αυτή η γενιά θα κριθεί όχι για τις πράξεις των "κακών" ανθρώπων, αλλά για την απαίσια σιωπή των "καλών" ανθρώπων.

Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ

Φιλικά

Μανόλης Τσαντάκης – Φωτογράφος – δημ. σύμβουλος Ιτάνου

{jathumbnail off}