



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Να αγαπάς την ευθύνη.

Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη.

Άμα δε σωθεί, εγώ θα φταίω.

Νίκος Καζαντζάκης

Κρήτη

Δεν είναι οικόπεδο. Είναι η πολιτισμική και οικολογική κιβωτός τριών ηπείρων. Ας την καταστήσουμε κέντρο ειρήνης, πολιτισμού, φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών, πρεσβευτή της Ευρώπης στη Ν.Α. Μεσόγειο. Ας αναδείξουμε τα θέλγητρά της. Να γίνει βωμός αναστοχασμού των ευαίσθητων της γης, όσων συνειδητοποιούν τα αδιέξοδα του

καταναλωτισμού, την κλιματική απειλή.

Περιφέρεια Κρήτης

Δεν είναι συνομοσπονδία από φέουδα κομματικών τοπαρχών. Μπορούμε να την καταστήσουμε πρότυπη Περιφέρεια, αν δούμε με ενιαίο τρόπο το μέλλον της. Τα διάσπαρτα θέλγητρά της επιβάλλουν συντονισμένη προβολή, τα μεγάλα της προβλήματα κοινή αντιμετώπιση. Η πρώτη αιρετή Περιφέρεια να γίνει ορόσημο προγραμματικής και διοικητικής τομής. Να τερματιστούν οι ανομίες, οι αυθαιρεσίες, ο σπάταλος, αναποτελεσματικός και περιβαλλοντικά επιβλαβής τρόπος διαχείρισης πόρων. Η κατάλυση της νομιμότητας πλήγωσε τόπο και κοινωνία. Εμμένουμε στον απόλυτο σεβασμό των νόμων, στην πάταξη της απάτης, της αυθαιρεσίας, της διαφθοράς.

Οι προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές βρίσκουν τη χώρα μας αποδυναμωμένη και σε συνθήκες έντονων πιέσεων για δράσεις που υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Φιλοδοξούμε μέσα από την αιρετή Περιφέρεια Κρήτης να αντισταθούμε σε τέτοιες πιέσεις αντιπροτείνοντας λύσεις που αναβαθμίζουν το δημόσιο χώρο, τον κοινό μας πλούτο.

Επείγει η παγκρήτια συνεννόηση σ' ένα πρόγραμμα συνεκτικό, ισορροπημένο χωρικά, χρονικά, κοινωνικά, ηλικιακά, στο οποίο όλοι μαζί θα συμβαδίσουμε τον 21^ο αιώνα. Και τα πιο δύσκολα, ενέργεια, απορρίμματα, εφeteία, οπλοχρησία, μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα ξεχασμένα πολιτικά εργαλεία, του χρόνου, της παιδείας, του πολιτισμού αλλά και τα σύγχρονα που προσφέρει η επιστήμη και η οικολογική, ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση. Μπορούμε, χωρίς κατ' ανάγκη να χάνει κανείς, να άρουμε ανισοροπίες, δυσλειτουργίες, να επουλώσουμε πληγές. Προτείνουμε δράσεις για να συμφωνηθούν οι προγραμματικοί άξονες, να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να σχεδιαστεί μια οικονομία αποκατάστασης των βλαβών στο χώρο, στα μνημεία, στην κοινωνία και μια κρητική 'πίτα' πιο νόστιμη, πιο μεγάλη, πιο δίκαια μοιρασμένη για να δημιουργηθούν πολλές, νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Επιδιώκουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να χαρακτηρίζεται από ευαισθησία στα προβλήματα του τόπου, επάρκεια στην επεξεργασία προτάσεων, αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των αποφάσεων. Οι αποφάσεις του να εμπνέουν, να πείθουν, να εφαρμόζονται, να ελέγχεται η εφαρμογή τους. Πιέζουμε για ολοκλήρωση, αξιοποίηση των χωροταξικών εργαλείων, των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

Πολιτική

Η πολιτική ως ιδιοτελής επένδυση πνέει τα λoίσθια. Είναι ανάγκη να την επαναπροσδιορίσουμε ως τον καλύτερο τρόπο διευθέτησης των κοινών. Καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας, περισσότερο από τα τετραγωνικά του σπιτιού μας και τα κυβικά του αυτοκινήτου μας.

Διεκδικούμε την εξουσία ως εργαλείο για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, για οραματική διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων, όχι ως ιδιοτελές ματαιόδοξο τρόπαιο. Φιλοδοξούμε να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατική διεκπεραίωση, την καταγγελία, το πολιτικό κόστος, τον τοπικισμό, την κατάρα της Κρήτης.

Αναζητούμε τις λύσεις μέσα από το διάλογο με την κοινωνία, μέσα από τη συμμετοχή της στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων. Να επικουρήσουμε τους νέους Δήμους στη λύση των κοινών προβλημάτων, ενθαρρύνοντας θεσμούς λαϊκής συμμετοχής και την εκπόνηση δημοτικών προγραμμάτων που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής μακριά από τοπικισμούς. Επιδιώκουμε η πρόοδος κάθε Δήμου της Κρήτης να είναι ταυτόχρονα και συμβολή στη συνολική προκοπή της Κρήτης.

Τοπικισμός

Τοπικισμός είναι η έκπτωση της πολιτικής λειτουργίας, η απαξίωση κάθε έννοιας οράματος, ορθολογικής σκέψης, δημοκρατικού προγραμματισμού, μια παρωδία σύγκρουσης συμφερόντων που οδηγεί σε ήττα συντριπτική, ήττα για όλους. Υπηρετήθηκε από κυβερνήσεις και χρισμένους τοπάρχες και είναι ο κύριος υπεύθυνος που μετά από 24 χρόνια κοινοτικών προγραμμάτων το νησί παραμένει με άλυτες όλες τις βασικές του υποδομές. Όσο κυριαρχεί, κανένα πρόβλημα δε θα λυθεί. Μόνον όταν ο Στειακός καταλάβει ότι η Ξυλοκαμάρα βλάπτει το ίδιο την Κρήτη με τον Αθερινόλακκο, μόνον όταν ο Χανιώτης καταλάβει πως η ανάδειξη της Σαμαριάς ωφελεί εξίσου με την ανάδειξη της Ζάκρου, τότε μόνον η Κρήτη μπορεί να ελπίζει.

Καλλικράτης

Στη δεινή κατάσταση που βρισκόμαστε, ο «Καλλικράτης» θα μπορούσε να ήταν μια σοβαρή ελπίδα ανάκαμψης αν ωθούσε τις υγιείς δυνάμεις του λαού μας, που απηυδισμένες απ' το πολιτικό σύστημα έχουν ιδιωτεύσει, να συμμετάσχουν στα κοινά. Με τις εκλογικές διατάξεις του, όμως, μεριμνά για το πώς θα τακτοποιηθεί το υπάρχον πολιτικό προσωπικό της αυτοδιοίκησης στις νέες λιγότερες θέσεις με τους λιγότερους κραδασμούς και αποθαρρύνει την ανανέωσή του. Νεκρανασταίνει τις νομαρχίες και τον τοπικισμό με τους τέσσερις αντιπεριφερειάρχες.

Συνεχίζει την κακή παράδοση του ασφυκτικού κεντρικού ελέγχου και των μονοπαταξιακών διοικήσεων, αποθαρρύνοντας το διάλογο και τις συνθέσεις. Η αντιπολίτευση προβλέπεται απλώς για να συμπληρώνει την απαρτία. Η πολυδιαφημισμένη αρχιτεκτονική του «Καλλικράτη» δεν έχει ανάγκη την αντιπολίτευση, δεν έχει καν ανάγκη την κοινωνία, την παρουσία της, τον έλεγχό της, δεν δεσμεύεται για μια συνεχή διαδραστική σχέση μαζί της, διεκπεραιώνει τυπικά, γραφειοκρατικά τα ζητήματα ερήμην της.

Παρόλα αυτά υπάρχουν και θετικά. Η αιρετή Περιφέρεια δίνει στην Κρήτη τη δυνατότητα για κοινές πολιτικές στις μεταφορές, στα νερά, στην ενέργεια, στα απορρίμματα, στην προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, στα αξιοθέατα και στον τουρισμό, στις υπηρεσίες υγείας, παιδείας, δικαιοσύνης - παντού.

Διεκδικούμε την πλειοψηφία για να διευρύνουμε τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, για να αξιοποιήσουμε τον πλούτο που κομίζουν οι μειοψηφίες, τα κινήματα, οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές οργανώσεις, αλλά και οι πολίτες, οι προσωπικότητες της επιστήμης, των γραμμάτων και της τέχνης που τούτος ο τόπος δεν έπαψε να γεννά.

Ανάπτυξη - Προκοπή

Προτιμάμε αντί γι' Ανάπτυξη να μιλάμε για Προκοπή, γιατί παραπέμπει στον κόπο, στον ιδρώτα και απομακρύνει το μυαλό από αρπαχτές και σκάνδαλα. Η ανάπτυξη ταυτίστηκε με την άμετρη λατρεία για το νέο και το πολύ, έβλαψε το περιβάλλον, υποθήκευσε το μέλλον. Το μικρό μπορεί να είναι και ωραίο, η συντήρηση του παλιού μπορεί να είναι μια μοντέρνα υπόθεση. Κάποτε η μεγιστοποίηση της κατανάλωσης ήταν δείκτης πολιτισμού. Σήμερα είναι οι πολιτικές εξοικονόμησης.

Εξίσου σημαντικό με τη διεκδίκηση νέων κονδυλίων, είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων, η προστασία των μη ανανεώσιμων πόρων, η θωράκισή μας από πιθανές καταστροφές. Να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε την απορροφητικότητα των κονδυλίων ως αυτοσκοπό και τους πράγματι λειπούς πόρους και αρμοδιότητες ως άλλοθι αποτυχίας. Οι επιλογές των αναγκαίων έργων να γίνουν με λογισμό και μ' όνειρο. Το εξαιρετο κρητικό τοπίο δεν χρειάζεται υπερδιαστασιολογημένα έργα, ούτε άμετρες δράσεις, ούτε τη σκηνοθεσία βλαπτικών θέλγητρων, όπως τα υδροβόρα γκολφ. Οι εγκαταλελειμμένοι οικισμοί συνιστούν πλούτο γιατί επισκευαζόμενοι και με τις απαραίτητες υποδομές, μπορούν να γίνουν τόποι ελκυστικοί για ντόπιους και ξένους. Το κλίμα της Κρήτης επηρεάζεται από την πλανητική κλιματική αλλαγή, αλλά και από την κακή διαχείριση του εδάφους και του νερού. Περιοχές του νησιού απειλούνται ήδη με ερημοποίηση, γι' αυτό και

είναι επιτακτική η αειφορική διαχείριση των πολύτιμων αυτών πόρων. Υποστηρίζουμε πολιτικές εξοικονόμησης, ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών με όρους που διασφαλίζουν την προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Στόχος μας η σταδιακή απεξάρτηση της Κρήτης απ' τα ορυκτά καύσιμα, να γίνουμε φωτεινό παράδειγμα που θα αποθαρρύνει τους πυρηνικούς σταθμούς που προωθούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Βάρος σε πρόληψη, υγεία, οδική και διατροφική ασφάλεια, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αποφυγή μεταλλαγμένων, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ποιότητα υπηρεσιών. Ιδιαίτερη μέριμνα σε πολιτισμό, νεολαία, περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι φιλόξενοι Κρήτες να γίνουμε πρωτοπόροι στη δημιουργική κοινωνική ένταξη του ξένου, του οικονομικού Μετανάστη, του Άλλου.

Ένα όραμα για την Κρήτη

Εμείς που υπογράφουμε την διακήρυξη αυτή πορευτήκαμε σε διαφορετικές αλλά συγκλίνουσες διαδρομές με κοινό στόχο την προστασία της Κρήτης, τόπου και κοινωνίας, απ' τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη, απ' το Κάβο Σίδερο ως το Ελαφονήσι. Χωρίς χρίσματα και εξαρτήσεις ζητάμε στήριξη.

Αισιοδοξούμε ότι η κρητική κοινωνία, συνειδητοποιώντας τις αιτίες της κρίσης, θα αναγνωρίσει σε μας τον καταλύτη μιας λύσης που η ίδια γεννά και θα συμπορευτεί μαζί μας. Αισιοδοξούμε γιατί ξέρουμε ότι για τον κατήφορο φταίχτες είμαστε κι εμείς, και με τις εκλογικές επιλογές μας, άρα στο χέρι μας είναι και η αντιστροφή της πορείας. Κουπί υπάρχει για όλους, απ' το νήπιο που μαζεύει το σκουπιδάκι ως τον πολιτικό που ιδρώνει στην καρέκλα του. Όσο για τη δύναμη, μπορούμε να τη βρούμε αν αποκαθάρουμε την κρητική λεβεντιά από κάθε στίγμα παρανομίας και κατεργαριάς που απέκτησε τα τελευταία χρόνια.

Στην πραγμάτωση αυτού του οράματος για την Κρήτη μας, σας καλούμε όλους-όλες ισότιμα χωρίς αποκλεισμούς. Υπάρχει δουλειά για όλους. Να το πιστέψουμε: Η Κρήτη έχει το μέγεθος, την ποιότητα και τους ανθρώπους για να γίνει πρότυπη Περιφέρεια.

{jbookmark}