



Η διολίσθηση στην πεπατημένη της διεκπεραίωσης συνεχίστηκε και στην 9η συνεδρίαση του ΠΣ της 3-6-2011. Το μεταβατικό εξάμηνο τελειώνει. Από 1η Ιουλίου η Αιρετή Περιφέρεια αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντά της και δεν είδαμε όλο αυτό το διάστημα μια στοιχειώδη προετοιμασία για να καταστεί ο νέος θεσμός ορόσημο της προγραμματικής και διοικητικής τομής που έχει ανάγκη η Κρήτη. Ούτε καν οι πολυδιαφημισμένες καινοτομίες του Καλλικράτη, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης υλοποιήθηκαν, παρά τις ρητές προθεσμίες του Νόμου. Η πρόσφατη ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΣ καταστρατηγείται από τη μαζική εισαγωγή θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Στο βωμό της απορροφητικότητας, του να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ, το ΠΣ διατρέχει δυο κινδύνους:

Να συνεχίσει να μην κατανοεί τους λόγους που κατασπαταλήθηκαν τόσα κοινοτικά κονδύλια επί 25 χρόνια και να μην επιδιώκει την εκπόνηση ενός σύγχρονου προγράμματος

με κοινές πολιτικές για την Κρήτη επιμένοντας σε αποσπασματικές, αναποτελεσματικές αντιμετωπίσεις των διαφόρων θεμάτων.

Να εκφυλιστεί το ίδιο σε γραφειοκρατικό όργανο μαζικής επικύρωσης αποφάσεων μέσα από μαραθώνιες συνεδριάσεις που συνεχίζουν τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος, τις ανούσιες παραταξιακές αντιπαραθέσεις χωρίς την έγνοια για ουσιαστικό διάλογο, συλλογικές επεξεργασίες, συνεννοήσεις, βελτιώσεις.

Με τη στάση μας επιχειρούμε συστηματικά να είμαστε εποικοδομητικοί στο πλαίσιο που η ανεξάρτητη Κίνηση μας διαμόρφωσε στους 9 μήνες της ζωής της. Ακούμε τους πάντες προσεκτικά, τα ψήγματα ορθού λόγου τα επικροτούμε, τις διαφωνίες μας τις τεκμηριώνουμε με εναλλακτικές προτάσεις, αποφεύγουμε τις κορώνες. Αγωνιούμε για ποιοτικές, προγραμματικού χαρακτήρα συγκλίσεις που θα εμπνεύσουν και θα ενώσουν τους πολίτες του νησιού μας σήμερα.

Σ' αυτό το πλαίσιο ήταν οι παρεμβάσεις μας και στο πρόσφατο ΠΣ. Αναφέρουμε τις κυριότερες

1. Προτείναμε στην αρχή το παρακάτω ενωτικό ψήφισμα. Με κυρία ευθύνη της πλειοψηφίας απορρίφθηκε η συζήτηση του.

“Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης χαιρετίζει ως ελπιδοφόρο στοιχείο τη χθεσινή (2-6-11) αγωνιώδη δημόσια έκκληση (βλέπε ΥΓ 2) 32 πνευματικών ανθρώπων της χώρας στις πολιτικές δυνάμεις για αλήθεια, τόλμη, υπευθυνότητα, ενότητα, δουλειά.

Συμμεριζεται την αγωνία τους και αποδέχεται το κάλεσμά τους.

Διακηρύσσουμε την απόφασή μας να συμβάλλουμε στο επείγον πατριωτικό και δημοκρατικό καθήκον για τη σωτηρία της χώρας μας. Καλούμε τους κρητικούς, τις κρητικές ένα αιώνα μετά το Βενιζέλο και το Γουδί και 70 χρόνια μετά τη Μάχη της Κρήτης να ιδρώσουμε όλοι για την προκοπή του τόπου μας, ξαναδίνοντας στην Κρήτη τη λάμψη που της στερήσαμε τα τελευταία χρόνια, σεβόμενοι απολύτως τη νομιμότητα και επιδεικνύοντας τη μέγιστη κοινωνική αλληλεγγύη.”

2. Στη συζήτηση για τις υδατοκαλλιέργειες επικροτήσαμε τη δουλειά της Υπηρεσίας που

επεσήμανε προχειρότητες της μελέτης του ΥΠΕΚΑ, αλλά και τις αδυναμίες της εισήγησης που ανέδειξε κυρίως ο Δήμαρχος Σητείας και ζητήσαμε στο χρονικό περιθώριο που διαθέταμε να αναβληθεί το θέμα, ώστε να αξιοποιηθούν οι επιστήμονες του τοπικού ΕΛΚΕΘΕ και του βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σημειώσαμε ότι η συμβολή τους μπορούσε να προσδώσει στη γνωμοδότησή μας εκείνη την τεκμηρίωση που θα την καθιστούσε υποχρεωτικά αποδεκτή από το Υπουργείο. Δεν εισακουστήκαμε. Τονίσαμε ότι είναι κρίμα να διαθέτει η Κρήτη επιστημονικά ιδρύματα κύρους και η Περιφέρεια να μην τα αξιοποιεί σε τέτοιες ευκαιρίες. Κατά τη συζήτηση αναδείξαμε το ζήτημα του ελέγχου που οι αυτοδιοικητικές υπηρεσίες δεν μπορούν να ασκήσουν σε τέτοιες μονάδες, αλλά και γενικότερα.

3. Ψηφίσαμε την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχου κ. Βρέντζου για τη διαβαθμιδική συνεργασία Δήμων - Περιφέρειας με στόχο το συντονισμό και την αναβάθμιση των φορέων παροχής κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία, οι κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής, τα εθελοντικά ιατρεία κοινωνικής αλληλεγγύης, οι δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ΑΜΕΑ. Ζητήσαμε στην επόμενη συζήτηση του θέματος να έρθει ένας κοστολογημένος “οδικός χάρτης”, ώστε η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης της Κρήτης στον κρίσιμο αυτό τομέα να είναι αποτελεσματική.

Ειδικότερα για το θέμα της Ροδαυγής η κ. αντιπεριφερειάρχης μας διαβεβαίωσε ότι μέχρι το Σεπτέμβρη το θέμα θα έχει λυθεί.

4. Καταψηφίσαμε την εισήγηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο Λασιθί, ως ατεκμηρίωτη, αποσπασματική, αναποτελεσματική και σπατάλη, αλλά και τις εισηγήσεις για νέες γεωτρήσεις αρνούμενοι την περιπτώσιολογία των μεμονωμένων τρυπών με τις οποίες έχουμε γεμίσει την Κρήτη επαναλαμβάνοντας το πάγιο αίτημά μας να εκπονήσει επιτέλους η Περιφέρεια συνολική πολιτική διαχείρισης των νερών του νησιού εφαρμόζοντας τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

5. Ασκήσαμε κριτική στη συνεργασία της Περιφέρειας με την Invest in Greece ΑΕ για τη φιλοξενία επίδοξων επενδυτών τις προσεχείς μέρες στην Κρήτη τονίζοντας ότι επείγει να ξεκόψουμε από τη συνήθη πρακτική να καλούμε επενδυτές ζητώντας τους να μας αναπτύξουν όπως τους συμφέρει, παρέχοντας τους γη και ύδωρ. Πρέπει το ταχύτερο να εκπονήσουμε διαχειριστικά σχέδια, τοπικά οι Δήμοι και σε επίπεδο νησιού η Περιφέρεια, που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας και θα βάζουν το πλαίσιο για εκείνες τις επενδύσεις που θα ταιριάζουν στον τόπο και θα είναι μακροπρόθεσμα επωφελείς.

ΥΓ. 1 Η ερασιτεχνική ηχογράφηση της 5ωρης συνεδρίασης για όποιον αντέχει υπάρχει εδώ files.me.com/anipsitakis/22hgj6.mp3

ΥΓ. 2 Ακολουθεί η έκκληση των 32 στην οποία βασίστηκε το ψήφισμα που προτείναμε:

«Τολμήστε

Απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, σε όποια θέση και αν βρίσκονται: στον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και τον αρχηγό και τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους αρχηγούς και τους βουλευτές των άλλων κομμάτων. Τους καλούμε όλους να αλλάξουν νοοτροπία, να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειες, τις προσχηματικές αντιμαχίες, εσωκομματικές και εξωκομματικές, τους υπολογισμούς, τους συμψηφισμούς, καθώς και τις αγκυλωμένες στο παρελθόν ιδεολογικές και πολιτικές περιχαρακώσεις και να αναλάβουν επιτέλους στο ακέραιο τις ευθύνες τους. Τους ζητούμε να μιλήσουν με ειλικρίνεια στους έλληνες πολίτες για τους κινδύνους που απειλούν τη χώρα, για τον αγώνα και τις θυσίες που απαιτεί η σωτηρία και η ανάκτηση της αξιοπρέπειάς της, και να εργαστούν σκληρά και συστηματικά για τη νέα στροφή. Ο τόπος χρειάζεται μια ηγεσία ευθύνης και εθνικής ανασυγκρότησης που, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, θα κάνει τα απαραίτητα για τη σωτηρία. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, και μόνο συντονισμένες ενέργειες, βασισμένες σε ένα νέο πνεύμα ομοψυχίας μπορούν να αποτρέψουν πλέον την καταστροφή. Όσοι αγνοούν προκλητικά τα σημεία των καιρών και, επιδεικνύοντας ασυγχώρητη ιδιοτέλεια, επιμένουν να επενδύουν στην κατάρρευση με οδηγό το δικό τους προσωπικό ή κομματικό συμφέρον, θα χρεωθούν στο ακέραιο την καταστροφή της χώρας. Υπάρχει ακόμη καιρός να σωθούμε, αν αυτοί που εκπροσωπούν τον λαό και παίρνουν τις αποφάσεις για λογαριασμό του, όπου κι αν βρίσκονται, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, είτε σε άλλους συλλογικούς φορείς ή όργανα, τολμήσουν να κάνουν το καθήκον τους.

Οι κατακτήσεις της σημερινής Ελλάδας στηρίχθηκαν σε κόπους και θυσίες γενεών. Δεν έχουμε δικαίωμα, πολιτικοί και πολίτες, να τις εγκαταλείψουμε ούτε να αφήσουμε κανέναν να τις καταστρέψει. Δεν έχουμε δικαίωμα να υποθηκεύσουμε το μέλλον και τα όνειρα των νέων και των επερχόμενων γενεών.

Υπογράφουν, από τα γράμματα και τις τέχνες: Θανάσης Βαλτινός, Κική Δημουλά, Απόστολος Δοξιάδης, Τάκης Θεοδωρόπουλος, Αθηνά Κακούρη, Μένης Κουμανταρέας,

Γιάννης Κουνέλης, Πέτρος Μάρκαρης, Τάσος Μπουλμέτης, Βασίλης Παπαβασιλείου, Διονύσης Σαββόπουλος, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Αλέκος Φασιανός.

Από την ακαδημαϊκή-επιστημονική κοινότητα:

Νίκος Αλιβιζάτος, Νάσος Βαγενάς, Γιάννης Βούλγαρης, Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Άγγελος Δεληβοριάς, Γιώργος Δερτιλής, Αρίστος Δοξιάδης, Ορέστης Καλογήρου, Στάθης Καλύβας, Βάσω Κιντή, Ανδρέας Κούρκουλας, Νίκος Μουζέλης, Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, Γιώργος Παγουλάτος, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Παύλος Σούρλας, Γιάννης Σουρνάρας, Σταύρος Τσακουράκης, Χαρίδημος Τσούκας.

Αντώνης Ανηψητάκης

πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π., επικεφαλής της Ανεξάρτητης Περιφερειακής Κίνησης «Μια Κρήτη, Περιβάλλον - Άνθρωπος»

ananan@sit.forthnet.gr

www.miakriti.gr