



του Αντώ νη Ανηψητάκη

Το γνωστό εντομολόγο Νίκο Ροδιτάκη τον πρωτοάκουσα στο Βάι, σε εκδήλωση που έγινε εκεί στις 18-4-2010 για το απειλητικό κόκκινο σκαθάρι. Τον είδα ξανά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στις 21-2-2014, ήταν τότε πρόεδρος των φίλων του Μουσείου, με την ευκαιρία της παρουσίασης του έξοχου τόμου, "Κρήτη, μια Ήπειρος σ' ένα Νησί". Με είχε συγκινήσει με τα θερμά λόγια που είχε να πει για την κίνησή μας, τη "Μια Κρήτη, Περιβάλλον - Άνθρωπος". Λίγο μετά στην πρωτότυπη προεκλογική μας εκστρατεία, αποδέχτηκε να συμπαραουσιάσει το βιβλίο του Λέστερ Μπράουν, "Ο Πλανήτης μας στα Όρια του, πως θα αποτρέψουμε την Περιβαλλοντική και Οικονομική κατάρρευση" στην αίθουσα Ανδρόγεω στο Ηράκλειο. Η ομιλία του δουλεύει ακόμη μέσα μου. Έτσι δεν είναι παράξενο που με αφορμή την συζήτηση στο ΠΣ στις 16-12-16 για την αντιμετώπιση του απειλητικού βακτηρίου Ξυλλέλα του τηλεφώνησα για να πάρω τη γνώμη του. Από εκείνο το τηλεφώνημα μου έμεινε ένα βάρος, το ότι δεν κατέγραψα τη συσσωρευμένη σοφία αυτού του ανθρώπου. Αυτό το βάρος προσπαθώ να αναιρέσω με τη σημερινή συνέντευξη, αλλά και με μια πρόταση που έχω υποβάλλει στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ), να καλούνται πριν από κάθε συνεδρίαση επιφανείς Κρήτες για μια σύντομη ομιλία 15 -20

λεπτών. Τα οφέλη προφανή και πολλαπλά.

ΑΑ: Κύριε Ροδιτάκη, αγαπητέ Νίκο, πείτε μου παρακαλώ πως ασχοληθήκατε με την γεωπονική, πού σπουδάσατε, πού υπηρετήσατε και ποιους θεωρείτε σταθμούς στην καριέρα σας.

ΝΡ: Σπούδασα Γεωπονία στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (σήμερα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) τη περίοδο 1965-1970 . Υπηρέτησα τις Γεωργικές Εφαρμογές στο Ν. Ηρακλείου του Υπουργείου Γεωργίας 1976-1980 με έδρες το Αρκαλοχώρι, το Καστέλι Πεδιάδος, τη Χερσόνησο. Από το 1981-2010 υπηρέτησα ως Εντομολόγος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), σήμερα ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Έλαβα το διδακτορικό μου δίπλωμα το 1993 από το Εργαστήριο Οικολογίας και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με αντικείμενο τη διερεύνηση της διάπαυσης της Ευδεμίδας του αμπελιού. Το 2000-2006 υπηρέτησα ως Δ/ντής του Ινστιτούτου Αμπέλου Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου. Ορίστηκα το 2002-3 αναπληρωτής του Προέδρου του ΕΘΙΑΓΕ. Το 2010-2014 εκλέχτηκα Πρόεδρος των Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Υπηρέτησα με ζήλο και συνέπεια τις Γεωργικές Εφαρμογές ασχολούμενος παράλληλα με την Έρευνα στο Δάκο της ελιάς (Προσδιορισμό του κατάλληλου χρόνου επέμβασης-Βιολογία του εντόμου στις συνθήκες της Κρήτης) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γ. Ζωολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγ. κ. Ευστάθιο. Πελεκάση. Μετά το 1980 με αίτησή μου υπηρέτησα τη Γεωργική Έρευνα, όταν διαπίστωνα ότι η επιστημονική υποστήριξη του αγρότη στις Γεωργικές Εφαρμογές αντικαταστάθηκε από την ενασχόληση μόνο με την γραφειοκρατία για τις επιδοτήσεις. Ως Ερευνητής διεκδίκησα και πήρα 21 Ερευνητικά Προγράμματα από τα οποία 15 Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά, συμμετείχα σε 12 Εθνικά και 15 Διεθνή Συνέδρια και δημοσίευσα 45 ερευνητικές εργασίες σε έγκυρα Διεθνή Περιοδικά και απέκτησα και μια Διεθνή πατέντα. Συμμετείχα σε διάφορες Επιτροπές της Ε.Ε. εκπροσωπώντας τη χώρα σε θέματα του γνωστικού μου αντικειμένου.



