



Οι φονταμενταλιστές του ISIS κέρδισαν. Κέρδισαν γιατί είναι κοινωνικά εκπαιδευμένοι, άψογα στρατιωτικά οπλισμένοι και οργανωμένοι (πάνω στη φιλοσοφία της Χετζβολάχ) σε μικρές ομάδες, με ευέλικτο καινούργιο οπλισμό γερμανικής προέλευσης. Έχουν ένα πολύ καλό και λειτουργικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ένα πολύ στοχευμένο εκπαιδευτικό σύστημα πολύ έξυπνα οργανωμένο με κάθε σύστημα μοντέρνας προσέγγισης παιδιών και εφήβων, με σχολεία παντού. Συμπαθητικοί καθηγητές (παίζουν το ρόλο της τηλεόρασης και των δημοσιογράφων) εκπαιδεύοντας τα συγκεντρωμένα παιδιά στις δράσεις εξόντωσης του "εχθρού", δίνοντάς τους πνεύμα παιχνιδιού και γελοιοότητας, μαζί με δώρα και νόστιμο φαγητό. Το πνεύμα αυτό έχει περάσει σε ιδεολογικό επίπεδο σε κάθε λογής "προετοιμασμένο" νέο του δυτικού πολιτισμού, με αποτέλεσμα να τρέχουν ανά εκατοντάδες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ISIS.

Το εάν είσαι μουσουλμάνος ή όχι δεν έχει καμία σημασία (άλλωστε, και να μην είσαι, γίνεσαι), το σπουδαίο είναι να είσαι "προετοιμασμένος", δηλαδή να έχεις "ζήσει" το δυτικό πρότυπο "ανάξιας" ζωής, το οποίο καταρρέοντας οδηγεί τους πιο αδύναμους να ψάχνουν να βρουν σωτήρες σε ιδεολογίες, κόμματα και θρησκείες, τους δε πιο δυνατούς στην επιστροφή στην κοινωνία και στην ύπαιθρο.

Αυτό θα ενταθεί κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια και γι' αυτό το σύστημα έχει φροντίσει να οργανώσει μηχανισμούς απορρόφησης όλων των αδυνάμων πνευματικά και πολιτισμικά ανθρώπων.

Σε κάθε στροφή υπάρχει και ένας μηχανισμός, θέλεις με θέμα την οικονομία; Υπάρχουν οι αντί και μνημονιακοί φορείς, κόμματα και μη, κ.λπ., θέλεις με θέμα τις ηθικές αξίες; Υπάρχουν οι αποχρώσεις των θρησκειών. Θέλεις πάλι ένα μείγμα αυτών με ιδεολογική απόχρωση; Έχουν οργανωθεί ομάδες όπου οι πιο αδύναμοι θα βρουν τρόπο να εκφράσουν την εσωτερική τους "μαρμελάδα", σε φορείς όπως Χρυσή Αυγή, ISIS, παρεκκλησιαστικές και ακροδεξιές οργανώσεις (όπου έχουν φυτρώσει σε κάθε γωνία της Ευρώπης και κυρίως των ΗΠΑ), αιρέσεις και φιλοσοφίες κάθε πιθανού προσανατολισμού.

Πλέον η μια τρέφει την άλλη και μάλιστα έχουν αρχίσει να συνεργάζονται (ακραιοί ιδεολογικά οργανώσεις με φονταμενταλιστικές εκδοχές των θρησκειών).

Κάποια αξιόλογα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι λίγα και "γραφικά" πλέον, μπροστά στο μαζικό "προσηλυτισμό" από τη δεξαμενή των τσαντισμένων νέων και των "προετοιμασμένων".

Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι ότι, ενώ αυτό έχει προετοιμαστεί και εκτελεστεί άψογα, οι περισσότεροι από εμάς νομίζουν ότι οργανώσεις όπως ταλιμπάν, ISIS και Χρυσή Αυγή και άλλες οργανώσεις θρησκευτοϊδεολογικής προέλευσης έπεσαν από τον ουρανό και το ότι ξαφνικά βρέθηκαν με μεγάλες δεξαμενές χρημάτων, υποστηρικτών και δόμων που θα ζήλευαν οργανωμένα κόμματα και κράτη είναι σύμπτωση.

Όπως είναι και σύμπτωση ότι επί δεκαετίες σκάφτηκε ο λάκκος κάθε ηθικής αξίας (με όπλο την τηλεόραση και τα ΜΜΕ) και ότι "τυχαία" συνέβη ο μαζικός και εύκολος "πλουτισμός" με δανεικά.

Ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ε.Ε., ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας είναι σε εξέλιξη, η διατλαντική συμφωνία "ψήνεται" και όλα αυτά χρειάζονται μια "κάλυψη".

Η ISIS και οι άλλες οργανώσεις ήρθαν για να μείνουν, έχουν δομές και εστίες σε κάθε γειτονιά της Δύσης και, όταν θα αποφασίσουν να δράσουν, τότε εμείς θα τρέχουμε και θα φωνάζουμε (έχουμε ήδη αρχίσει πριν το πρώτο μπαμ) «έξω οι μετανάστες, έξω οι μουσουλμάνοι και οι μαύροι» και θελημένα πάλι θα αγνοούμε ότι η «Δύση» οργανωμένα έχει φροντίσει σε όλα τα κράτη του "τρίτου κόσμου", όπου υπάρχει ορυκτός και κάθε άλλου τύπου πλούτος, περιοχές γεωστρατηγικής σημασίας, να έχει εγκαθιδρύσει και μια δικτατορία, έτσι ώστε όλος αυτός ο πλούτος να καταλήγει στο τραπέζι μας φτηνά και γρήγορα, εμείς να "μπουχτιζουμε" και αυτοί να πεινούν.

Να πεινούν, να ονειρεύονται και να ταξιδεύουν στην "πολιτισμένη" Δύση για να τροφοδοτείται το παραμύθι ότι για όλα φταίνε οι μουσουλμάνοι, οι μετανάστες και οι "μαύροι", ενώ όσοι αποφασίσουν να μείνουν ή να επιστρέψουν στον τόπο τους να μην έχουν άλλη επιλογή από την "Τζιχάντ".

Έτσι η Δύση θα έχει πάλι τον πόλεμό της, ελπίζοντας ότι μετά από αυτόν θα ανθήσει πάλι η οικονομία... Για τις άλλες αξίες μη ρωτάτε, εξαρτάται από το πόσο θα κρατήσουμε καθαρή τη συνείδησή μας σε αυτόν τον πόλεμο.

Η "παχυσαρκία", πλέον, προκαλεί περισσότερους θανάτους από την πείνα.

Δημήτρης Ψαρράς

"Η κοινωνία είναι που προετοιμάζει το έγκλημα. Ο εγκληματίας απλά το διαπράττει"
Βίκτωρ Ουγκώ.